

Noachieden en de messias

De betekenis van de messias voor Noachieden



NOACHIEDEN EN DE MESSIAS

DOOR

Angelique Aila Bat Noach Sijbolts

Deze brochure is uitgegeven door
Dutch Noahide Community

Copyright @ 7-2-2022

Niets uit deze uitgave mag worden
gekopieerd op welke wijze dan ook zonder
schriftelijke toestemming van de schrijver.

Voorwoord en Dankwoord

In deze woelige tijden voel ik de behoefte om een klein woord te schrijven over het onderwerp “*de messias*” en met name wat de messias betekent voor de wereldwijd groter groeiende groep van Noachieden.

Mijn grootste dank gaat uit naar HaShem die mij leidt, stuurt en bewaakt in het leven. Dankbaar voor Zijn Eeuwige Aanwezigheid - ook in mijn leven.

Ik ben mijn ouders dankbaar die mij – naar hun beste kunnen en weten – een gelovige opvoeding hebben meegegeven, maar altijd in een context van zelf onderzoeken en kritisch denken. Dat maakt dat ik de 7 Noachidische Geboden en de daarbij behorende levensstijl op mij heb genomen en deze belangrijke boodschap verder wil verspreiden.

Mijn dankbaarheid wil ik tonen aan rabbijn Tovia Singer, rabbijn Moshe Weiner en rabbijn Moshe Perets die mij in mijn zoektocht hierin ondersteunt hebben en dr. Michael Schulman die mij daarin ook ondersteunt heeft en van wie ik goede feedback voor dit schrijven mocht ontvangen.

In deze brochure zijn teksten uit de Tenach toegevoegd, hierbij wordt de Naam van G-d gebruikt. Bewaar daarom de heiligheid van deze brochure. Er is voor gekozen om enkele teksten uit de Tenach toe te voegen om mensen te prikkelen om originele teksten te lezen en wetende dat veel mensen die interesse in deze brochure hebben, deze teksten zullen waarderen.

Inhoud

| | |
|---|----|
| Inleiding | 4 |
| Hoofdstuk 1 | 5 |
| Het geloof in de komst van de messias | 5 |
| Hoofdstuk 2 | 6 |
| Wat weten we over de messias en de messiaanse tijd | 6 |
| Hoofdstuk 3 | 7 |
| Wat de Tenach leert | 7 |
| 3.1.a Fysieke patrilineaire nakomeling van Koning David | 7 |
| 3.1.b Betekenis voor Noachieden | 9 |
| 3.2.a Herstel van het gezalfde Davidische Koninkrijk | 9 |
| 3.2.b Betekenis voor Noachieden | 10 |
| 3.3.a Inzameling van de verstrooiden van het Joodse volk | 11 |
| 3.3.b Betekenis voor Noachieden | 12 |
| 3.4.a Herstel van de Derde Tempel en inachtneming van alle wetten en mitswot | 12 |
| 3.4.b Betekenis voor Noachieden | 14 |
| 3.5.a Universeel bewustzijn en kennis over G-d | 16 |
| 3.5.b Hedendaagse betekenis voor Noachieden | 17 |
| 3.6.a Universele aanbidding van G-d | 18 |
| 3.6.b Hedendaagse betekenis voor Noachieden | 18 |
| 3.7.a Het einde van slechtheid en zonde | 20 |
| 3.7.b Hedendaagse betekenis voor Noachieden | 20 |
| 3.8 Vrede en harmonie in de schepping | 21 |
| 3.9.a Einde en opheffing van ziekte en dood | 23 |
| 3.9.b Betekenis voor Noachieden | 23 |
| Hoofdstuk 4 | 24 |
| Een actieve verwachting van de messias | 24 |

Inleiding

Het is het jaar 2022, het Joodse jaar 5782. Een tijd van wereldonrust waarbij velen zich afvragen wat er van de wereld terecht moet komen, of het de tijd van het einde is van de wereld en of de tijd van de messias dichtbij is. Zijn dit de donkere, meest koude momenten voordat de zon opkomt? Kunnen we vrede en gerechtigheid op de korte termijn verwachten?

Niemand weet precies wanneer de tijd van de messias aanbreekt. Berekeningen over de tijd van zijn komst zijn niet wenselijk. Het zal gebeuren als het de tijd ervoor is. (zie Jesaja 60:22) Echter kijkend naar het totaal der jaren moet het deze tijd wel zijn. De dagen van de mens zoals we die nu kennen lopen teneinde. Dit kunnen we o.a. anderen zien in de naam van de mens "Adam" אָדָם – alef, dalet, mem. De alef staat voor de eerste mens, Adam, de dalet staat voor koning David en de mem staat voor de messias. De tijdsspanne tussen Adam en koning David is ongeveer gelijk aan de tijdsspanne van koning David tot onze huidige tijd.

De tijd direct voorafgaand aan de messias wordt niet als een prettige tijd omschreven, de Wijzen leren:

De onbeschaamdheid van mensen zal toenemen, de kosten voor levensonderhoud zullen torenhoog zijn. De monarchie zal tot ketterij overgaan, en er zal niemand zijn om dit terecht te wijzen. De plaatsen waar Wijzen tezamen behoren te komen om te leren zullen plaatsen van promiscuïteit worden. De wijze mensen zullen hun wijsheid bederven. De mensen die de zonde niet vrezen, zullen de mensen die de zonde wel vrezen verafschuwen en de waarheid zal afwezig zijn. Jongere mensen zullen ouderen beschamen. De vijanden bevinden zich in je eigen familie.¹

Het geweld in onze samenleving, het egoïsme en gebrek aan autoriteit, het milieu en onze slechte manier van rentmeesterschap over de schepping zijn allen pijnlijke barensweeën van de tijd van de messias.

Echter naast bovenstaande negatieve en pijnlijke gebeurtenissen zijn er ook positieve herkenningspunten.

De welvaart onder de mensen zal toenemen, wetenschappelijke en technologische ontdekkingen zullen ten goede kunnen worden gebruikt en er zullen steeds meer mensen de Tora gaan bestuderen.² De zeven Noachidische Geboden zullen door steeds meer mensen ontdekt en nageleefd worden.

Mensen die de zeven Noachidische Geboden naleven worden Noachieden dan wel Bnei Noach genoemd. Wat betekent voor hun deze tijd en de messias in het bijzonder.

¹ Vrije interpretatie van *Sotah 49b*.

² *Messiah* geschreven door rabbijn Jacob Immanuel Schochet.

Hoofdstuk 1

Het geloof in de komst van de messias

Het geloof in de messias is 1 van de 13 geloofspunten/fundamenten van het Joodse geloof. De filosoof Maimonides – ook wel Rambam genoemd – gaf dit punt als volgt weer:

“Ik geloof er volledig aan dat de messias zeker zal komen en al kan hij ook lang uitblijven, verwacht ik iedere dag zijn komst.”³

Het geloven in de komst van de messias is belangrijk omdat dit direct verbonden is aan het geloof in de Tenach die over de komst van de messias spreekt. Naast dit geloof in de komst van de messias is er de verwachting van zijn komst. Geloof is een passieve houding, verwachting is een actieve houding. Als je gasten in je huis verwacht maak je je huis aan kant en tref je je voorbereidingen, dat is de actieve houding die moet worden aangenomen in de verwachting van de messias.

Bovenstaande brengt ons bij de vraag of dit, voor Joden zo'n belangrijk geloofspunt, ook voor Noachieden van belang is. En het antwoord daarop is bevestigend. De 13 geloofspunten van de Rambam zijn ook goed en waar voor niet-Joden, omdat ze allemaal komen uit het deel *Yeshodei Ha'Torah* (Fundamentele Principes van de Tora) van Rambam. Met deze kanttekening dat een niet-Jood geen verplichting heeft tot al deze geloofspunten en een Jood wel. Echter aangezien deze 13 geloofspunten het fundament weergeven van het Joodse geloof, gelden ze ook voor Noachieden die in G-d geloven op de manier zoals deze geleerd wordt door het traditionele Jodendom.⁴

³ Rambam, *Principles of the Faith*, Artikel 12.

⁴ *Background and Principles of an Affirmation by Chassidei Umat Ha'Olam* – Ask Noah International.

Hoofdstuk 2

Wat weten we over de messias en de messiaanse tijd

1. Hij zal een directe patrilineaire nakomeling zijn van Koning David.
2. De Koning messias zal opstaan en de monarchie van David herstellen zoals die in vroegere tijden was.
3. Hij zal de verstrooiden van Israël verzamelen.
4. Hij zal er zorg voor dragen dat de Tempel wordt herbouwd en dat offers, de sabbat en jubeljaren in acht genomen zullen worden. Hij zal er voor zorgen dat de Joden de weg van de Tora bewandelen en hij zal de leemten in het in acht nemen daarvan opvullen.
5. Hij zal de mensen leren over HaShem⁵ en zorgen voor bewustzijn en kennis over G-d.
6. Deze bewustheid en kennis zal resulteren in een Universele aanbidding van G-d.
7. Het maakt dat slechtheid en zonde niet meer zal plaatsvinden.
8. Hierdoor zal er vrede en harmonie zijn in de schepping.
9. Ziekte en dood zullen ophouden te bestaan en na een bepaalde periode zullen de doden worden opgewekt.

⁵ De naam "HaShem" wordt gebruikt voor het Tetragram.

Hoofdstuk 3

Wat de Tenach leert

3.1.a Fysieke patrilineaire nakomeling van Koning David

De messias is een mens, geboren uit een fysieke vader en moeder. Hij is een directe afstammeling, van vader op zoon, van Koning David. Want in II Samuel 7:12-16 lezen we:

כִּי אֶמְלֹא יְמֵיךָ וְשָׁכַבְתָּ אֶת־אֲבֹתֶיךָ וְהָקִימְתִי אֶת־זֶרְעֶךָ אַחֲרֶיךָ אֲשֶׁר יֵצֵא מִמֶּעֵיךָ וְהָכִינְתִי אֶת־מַמְלַכְתּוֹ:

הוּא יִבְנֶה־בַּיִת לְשִׁמִּי וְכִנְנֹתִי אֶת־כִּסֵּא מַמְלַכְתּוֹ עַד־עוֹלָם:

אֲנִי אֶהְיֶה־לּוֹ לְאָב וְהוּא יִהְיֶה־לִּי לְבֵן אֲשֶׁר בְּהַעֲוֹתוֹ וְהִכְחַזְתִּיו בְּשֹׁכֵט אֲנָשִׁים וּבְנִגְעֵי בְּגָדִים אֲדָם:

וְחִסְדִּי לֹא־יָסוּר מִמֶּנּוּ כַּאֲשֶׁר הִסְרֹתִי מִעַם שְׂאוֹל אֲשֶׁר הִסְרֹתִי מִלְּפָנָיךָ:

וְנֹאֲמֹו בַּיִתְךָ וּמַמְלַכְתְּךָ עַד־עוֹלָם לְפָנָיךָ כִּסְאֶךָ יִהְיֶה נֶכֶן עַד־עוֹלָם:

“Want uw dagen zullen vervuld worden en gij zult bij uw vaderen liggen en Ik zal vestigen uw nageslacht na u; **deze zal van u uitgaan** en Ik zal zijn koningschap tot stand brengen.

Hij zal een huis bouwen voor Mijn Naam, en Ik zal de troon van zijn koninkrijk voor altijd vestigen.

Ik zal voor hem een Vader zijn, en hij zal voor Mij een zoon zijn. Als hij foute dingen doet, zal Ik hem kastijden met de roede van mensen en de verdrukkingen van mensenzonen.

Mijn barmhartigheid zal niet van hem wijken, zoals Ik deze verwijderd heb van het volk van Saul, die Ik verwijderd heb van voor uw aangezicht.

Doch trouw aan uw huis en aan uw koninkrijk voor eeuwig, voor uw aangezicht zal uw troon tot in de eeuwigheid zijn.” (2 Samuel 7:12-16)

We zien uit deze tekst dat de messias (uit de stam van Juda zoals beloofd in Genesis 19:10) uit de dynastie van Koning David door Koning Salomo zal voortkomen, dus dat hij een rechtstreekse nakomeling (van een Joodse vader naar een Joodse zoon) moet zijn. De tekst laat zien dat de messias fysiek uit David moet voortkomen en koning zal zijn.

Dat de messias een “normaal” mens zal zijn zien we ook in deze tekst terug. Elk mens heeft een goede en een kwade neiging en heeft de vrije keuze om deze te gebruiken naar zijn wil. De messias kan (theoretisch) net zo goed fouten maken als elk ander mens en ook voor hem geldt dat hij de gevolgen daarvan moet ondergaan.

Dat het koninkrijk van David tot in de eeuwigheid is, betekent niet dat zijn koningschap geen onderbroken periodes kent tot het koningschap van de messias. Vanuit de geschiedenis weten we dat toen het volk in ballingschap in Babylon zat er geen koning over Israël was. De Babyloniërs ontnamen koning Zedekiah zijn troon en vernietigende de Eerste Tempel. Sinds die tijd is er over het volk Israël geen koning meer geweest die een directe afstammeling was van koning David,⁶ maar de dynastie van zijn nakomelingen wordt voortgezet.

Een belangrijk punt dat we niet over het hoofd moeten zien met betrekking tot de geboortelijn van de messias, is dat hij niet alleen fysiek uit David moet voortkomen maar ook uit Salomo en niet uit één van zijn andere kinderen! We lezen in het boek van Kronieken:

“Zie, de zoon, die u geboren zal worden, die zal een man der rust zijn, want Ik zal hem rust geven van al zijn vijanden rondom hem; want **zijn naam zal Salomo** zijn, en Ik zal vrede en stilte over Israël geven in zijn dagen. Die zal voor Mijn Naam een huis bouwen en die zal Mij tot een **zoon** zijn, en Ik hem tot een Vader; en Ik zal den troon van zijn rijk over Israël bevestigen tot in eeuwigheid.” (1 Kronieken 22:9-10)⁷

We zien in dit vers dat G-d Salomo, als een uitdrukking van genegenheid, Zijn zoon noemt. G-d noemt ook David Zijn zoon in Psalm 2:7:

אֶסְפְּרָה אֶל-נֶזֶק יְיָ הַנֶּה אֶמַּר אֵלַי בְּגִי אֶתָּה אֲנִי הַיּוֹם יְלִדְתִּיךָ:

“Ik zal vertellen over een wet van de Eeuwige zeggende tegen mij, Mijn zoon ben jij en Ik heb jou vandaag geboren doen worden.”

G-d maakt duidelijk dat het David is die Hij gekozen heeft om koning te zijn. Zoals we lezen in 1 Samuel 16:1:

“Want Ik heb onder zijn zonen [de zonen van Jesse] voor Mij gezorgd voor een koning [David].”

Er wordt als het ware gezegd: “Deze koning is van Mij en hij is Mijn zoon en dienaar en hij gehoorzaamt Mij”- want iedereen die gehoorzaam is in de dienst van G-d noemt Hij Zijn zoon, net zoals een zoon zijn vader gehoorzaamt en klaar is voor zijn dienst. Want in Deuteronomium 14:1 staat:

“jullie (het Joodse volk) zijn zonen van de H-r, uw G-d” en “Ik zal zijn Vader zijn en hij (de zoon van David die koning zal zijn en de Heilige Tempel van G-d zal bouwen) zal Mijn zoon zijn” (2 Sam. 7:14); en er staat (Hos. 2:1), “en men zal tegen hun (het Joodse volk) zeggen, ‘de zonen van de levende G-d’.”⁸

⁶ *Let's Get Biblical Volum 2* blz. 244.

Zie ook Jesaja 11:1, Jeremia 23:5-6 en 33:14 die laten zien dat Messias een nakomeling is van koning David.

⁷ Zie ook 1 Kronieken. 17:11-14, 28:6-7, Psalm 89:29-38.

⁸ Radak over Psalm 2:7:2 – Hos. 2:1 – in een christelijke bijbel 10:1.

3.1.b Betekenis voor Noachieden

Voor Noachieden is het relevant om goed te begrijpen dat de lijn van de messias voortkomt uit David en verdergaat via zijn zoon Salomo en niet via één van zijn anderen kinderen zoals bijvoorbeeld Nathan.

3.2.a Herstel van het gezalfde Davidische Koninkrijk

We zagen reeds vanuit Samuel dat de dynastie van David een eeuwige dynastie is en we zagen dat dit niet betekent dat dit een ononderbroken periode moet zijn. Het wil ons leren dat wanneer de messias zijn koningschap op zich neemt dit uit de vader-op-zoon geslachtslijn van David en Salomo moet zijn.

De vraag die oprijst is, nu we al zolang wachten op de messias, of dit koningschap nog wel zal komen. We mogen zeker weten, geloven en anticiperen op de komst van de messias en dus op het oprichten van het Davidische Koninkrijk omdat zowel de Profeten, als de Tora en Mozes onze Leraar daarover hebben gesproken.

Wie niet gelooft in de komst van de messias of op zijn komst anticipeert, verloochent niet alleen de Profeten, maar ook de Tora en Mozes onze Leraar. Want de Profeet Ezechiël heeft over hem gezegd:

“En zeg tot hen: Zo zegt de H-r G-d: Zie, Ik zal het volk Israël nemen uit de volken, waar zij heen zijn gegaan, en zij zullen zich verzamelen van alle kanten, en Ik breng ze naar hun eigen land; En Ik zal van hen één volk maken in het land op de bergen van Israël; en één koning zal voor hen allen koning zijn; ... En Mijn knecht David zal koning over hen zijn;” (Ezechiël 37)

En de Tora heeft over hem gezegd in Genesis 49:10:

לְאֶֽיֶסֶר נְשֹׁבֵט מִיְהוּדָה וּמִתְקַן מִבֵּין רַגְלָיו עַד כִּי־יָבֹא שִׁילָה וְלוֹ יִקְהַת עַמִּים:

“De scepter zal niet wijken van Jehuda nog de wetgever van tussen zijn voeten totdat hij – Shilo – zal komen en de volkeren zullen gehoorzaamheid aan hem geven.”

Shilo is één van de namen van de messias. Messias betekent gezalfde. Het Hebreeuwse woord voor messias is “Moshiach - משיח.” Eigenlijk komt het woord messias voor de messias zelf nauwelijks voor in Tenach. Daarentegen verwijst het vaak naar een ritueel van iets of iemand zalven en toewijden door middel van olie. (I Samuël 10:1-2) Het wordt overal in de Tenach gebruikt met betrekking tot een grote verscheidenheid aan individuen en objecten; voor bijvoorbeeld een Joodse koning (1 Koningen 1:39), Joodse priesters (Leviticus 4: 3), profeten (Jesaja 61: 1), de Joodse Tempel en zijn gebruiksvoorwerpen (Exodus 40: 9-11), ongezuurde broden – die een offer waren in de Tempel (Numeri 6:15) en een niet-Joodse koning (Cyrus, koning van Perzië, Jesaja 45: 1).⁹ Messias zelf is dus niet een naam maar geeft aan dat hij apart is gesteld, toegewijd is aan een specifiek doel. Andere namen van de messias zijn: Menachem

⁹ *Mashiach* geschreven door Rabbi Jacob Immanuel Schochet.

ג, Jinoen י and Chiwara כ. Samen met de naam Shilo ש vormen de eerste letters van deze 4 namen de naam messias als acroniem.¹⁰

We weten dat koning David gezalfd werd met olie door de Profeet Samuel (1 Samuël 16:13). Hij was een gezalfde van G-d, zoals de messias een gezalfde is van G-d. Rabbi J. Schochet schrijft het volgende over de profetie van Bileam die profeteerde over deze beide messiassen:

“De eerste Messias was David die Israël uit haar tegenspoed redde. De uiteindelijke Messias zal uit zijn zonen zijn en zal Israël verlossen uit de handen van de nakomelingen van Esau. Daar staat: "Ik zal hem zien, maar niet nu" (Numeri 24:17) - dit verwijst naar David; "Ik zie hem, en niet spoedig" (ibid.) - dit is de Koning Messias; "Een ster uit Jakob zal voortgaan" (ibid.) - dit is David; "en een scepter zal uit Israël opkomen" (ibid.) - dit is de Koning Messias; "en zal door de hoeken van Moab slaan" - dit is David; en zo staat er: "En hij sloeg Moab en mat hen met een touw" (II Samuël 8:2); "en breekt al de zonen van Seth af" (Numeri 24:17) - dit is Koning Messias van wie staat: "en zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee" (Zacharia 9: 10); "en Edom zal een bezitting zijn" (Numeri 24:18) - dit is David, zoals er staat: "En Edom zal slaaf van David worden" (zie II Samuël 8:6 en II Samuël 8:14); "Ook Seir, ja, zijn vijanden, zullen een bezitting zijn" (Numeri 24:18) - dit is koning Messias, zoals er staat: "En de verlossers zullen op de berg Sion komen om het gebergte van Ezau te richten..." (Obadja 1:21).”⁶

Zoals de profetie over koning David heeft plaats gevonden zal ook de profetie over koning messias plaatsvinden.

3.2.b Betekenis voor Noachieden

Interessant voor Noachieden is om de verschillende namen van de messias te kennen en te beseffen dat de messias op zichzelf geen naam is maar meer een “baan” met verschillende functieomschrijvingen. Eén van die functieomschrijving is om koning te zijn over het gehele huis van Israël, waarbij alle stammen weer verzameld en verenigd zullen zijn in hun eigen land. Het land dat G-d reeds aan Abraham beloofde.

וַיֵּרָא יְהוָה אֶל-אַבְרָם וַיֹּאמֶר לְוָרְעָה אֲתָן אֶת-הָאָרֶץ הַזֹּאת נִיבֹן שֵׁם מְזִבְחַ לַיהוָה הַנִּרְאָה אֵלָיו:

“De H-r verscheen aan Abram en zei: "Ik zal dit land aan je nageslacht toewijzen." En hij bouwde daar een altaar voor de H-r, die aan hem was verschenen.” (Genesis 12:7)

¹⁰ *Yeshu'ot Meshicho*, Iyun Hasheni, hoofdstuk 3.

3.3.a Inzameling van de verstrooiden van het Joodse volk

We zagen deze inzameling van het volk reeds geprofeteerd door de profeet Ezechiël (hoofdstuk 37).

וְדַבֵּר אֲלֵיהֶם כֹּה־אָמַר אֲדֹנָי יְהוִה הִנֵּה אָנֹכִי לִקְחֹת אֶת־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִבֵּין הַגּוֹיִם אֲשֶׁר הִלְכוּ־שָׁמָּה וְקִבַּצְתִּי אֹתָם מִסָּבִיב וְהִבֵּאתִי אוֹתָם אֶל־אֶדְמָתָם:

“En zeg tot hen: Zo zegt de H-r G-d: Zie, Ik zal het volk Israël nemen uit de volken, waar zij heen zijn gegaan, en zij zullen zich verzamelen van alle kanten, en Ik breng ze naar hun eigen land.”

De Tora spreekt ook over deze inzameling, namelijk in Deuteronomium alwaar geschreven staat:

וְשָׁב יְהוָה אֶל־לְהוֹיָא אֶת־שְׁבוּתָתָא וְרָחֲמָהּ וְשָׁב וְקִבַּצְהָ מִכָּל־הָעַמִּים אֲשֶׁר הִפְיָצָהּ יְהוָה אֶל־לְהוֹיָא שָׁמָּה: אִם־יִהְיֶה נִדְחָהּ בַּקִּצָּה הַשְּׁמָיִם מִשָּׁם יִקְבָּצֶהּ יְהוָה אֶל־לְהוֹיָא וּמִשָּׁם יִקָּחֶהּ:

“En dan zal de H-r, uw G-d, uw volheid herstellen en u genadig zijn en dan zal Hij u bijeenbrengen uit alle volkeren waarin, de H-r, uw G-d, u verstrooide. Ook al heeft de H-r, uw G-d, u verstoten naar de uiteinden van de wereld, Hij, uw G-d, zal u vandaaruit verzamelen en Hij zal u vandaaruit nemen.”¹¹

Deze inzameling hangt niet af van de wil van het volk, maar van de Wil van G-d, zoals we in Ezechiël kunnen lezen:

“Zeg tot het Huis Israëls: Zo zegt de H-r G-d: Niet om uwentwil zal Ik handelen, o Huis Israëls, maar om Mijn heilige Naam, die gij ontheiligt hebt toen gij waart onder de volkeren waarheen gij waard gekomen. Ik zal Mijn grote Naam heiligen, die ontheiligt is onder de volken, onder wie gij hem hebt ontheiligt. En de volken zullen weten dat Ik de H-r ben - verklaart de H-r G-d - wanneer Ik door jou Mijn heiligheid voor hun ogen openbaar. Ik zal u uit het midden der volkeren nemen en u uit alle landen verzamelen, en Ik zal u naar uw eigen land terugbrengen. Ik zal rein water over u sprenkelen, en gij zult rein zijn; Ik zal u reinigen van al uw onreinheid en van al uw afgoden.”¹²

¹¹ Deuteronomium 30:3-4, zie ook Jesaja 11:11-12,16 en Jesaja 43:5-6, Jeremia 23:7-8, Ezechiël 39:25, 27-29 en Amos 9:14-15.

¹² Ezechiël 36:22-25, zie ook Ezechiël 20:32-37, 40-42.

3.3.b Betekenis voor Noachieden

Deze inzameling van de verstrooiden van het volk is voor Noachieden belangrijk. Het betekent dat het messiaanse tijdperk niet zal beginnen totdat de tijd gekomen is dat alle Joden van over de hele wereld verzameld en teruggekeerd zijn naar het Land van Israël. Dit is één van de noodzakelijke tekenen om te weten dat de Joodse koning die dit tot stand brengt, de ware messias is.

3.4.a Herstel van de Derde Tempel en inachtneming van alle wetten en mitswot

Wederom is Ezechiël (hoofdstuk 37) de Profeet die hierover het duidelijkste spreekt:

... zij [het Joodse volk] zal zich niet meer verontreinigen met hun afgoden, noch met hun verfoeilijke dingen, ... zij zullen ook Mijn regels volgen en Mijn wetten zullen ze naleven... en Ik zal mijn Heiligdom in hun midden plaatsen, voor altijd.. wanneer Mijn Heiligdom voor altijd in hun midden zal zijn.

Het houden van één specifieke mitswa¹³ bevat ook een profetisch belofte en daarmee het “bewijs” van de komst van het koninkrijk en van de messias. Het betreft hier de mitswa met betrekking tot de vluchtsteden. We vinden deze als volgt benoemd door Rambam in “*Kings and Wars*”:

“...in het gedeelte over de vluchtsteden staat: “Indien de H-r, uw G-d, uw grenzen zal vergroten...en voor u nog drie steden zal toevoegen...” Dit heeft nog nooit plaats gevonden – want er waren nooit negen, maar hooguit zes vluchtsteden, de drie extra moeten daarom profetisch zijn - en de Heilige, gezegend zij Hij, gebiedt nooit iets voor niets.”¹⁴

De Eeuwige staat buiten tijd en plaats en is onveranderlijk.¹⁵ Aangezien de Tora Zijn Wil is, staat deze ook buiten tijd en is daarmee dus ook onveranderlijk. Zoals ook Rambam dat in zijn negende geloofspunt beschrijft.¹⁶ Deze steden zijn nog niet eerder toegevoegd omdat de landsgrenzen nog niet zijn verlegt, daarmee is deze opdracht tot het bouwen van deze drie steden het bewijs van het toekomstige Joodse koninkrijk en van de messias die dit tot stand zal brengen.

In de tijd van de messias zullen alle mitswot worden gedaan, omdat ze behoren tot de Tora en dus tot de Eeuwige en Onveranderlijke Wil van de Eeuwige. Het is daarom ook dat de Tempel herbouwd moet worden en volledig hersteld zal worden.

¹³ Mitswa – meervoud mitswot – gebod.

¹⁴ Zie *Misneh Torah, Kings and Wars 11: 2 - Mishneh Torah, Kings and Wars 11:2 with Connections (sefaria.org)* en zie ook Deutr. 12:20 en 19:8-9.

¹⁵ Zie o.a. 1 Samuel 15:29, Psalm 102:48, Jesaja 41:4, 43:10 en 48:12.

¹⁶ Negende geloofspunt van Rambam is: Tora is onveranderlijk. Men mag er niets aan toevoegen of afhalen. Dit geldt zowel voor de Schriftelijke als Mondelinge Tora (zie Deuteronomium 13:1 “Voeg er niets aan toe en doe er ook niets van af.”) Na de Openbaring op de Sinai zal dat nooit meer plaatsvinden.

We lazen reeds in Ezechiël:

“Mijn Tabernakel zal ook bij hen zijn; en Ik zal hun G-d zijn, en zij zullen Mijn volk zijn. En de natiën zullen weten dat Ik, de H-r, Israëel heilig, wanneer Mijn Heiligdom voor altijd in hun midden zal zijn.”

Wat laat zien dat de Tempel herbouwt zal worden. Dit zal plaatsvinden in de tijd van de messias. Over deze Tempel kunnen we lezen in Jesaja 2:2-3:

“In de toekomstige dagen, zal de berg van het Huis van de H-r stevig staan boven de bergen. En uittorenen boven de heuvelen; Alle volkeren zullen hem met vreugde aanschouwen. En de vele volkeren zullen gaan en zeggen: ‘Kom, laten wij opgaan naar den berg van de H-r, naar het Huis van de G-d van Jakob; Opdat Hij ons lere over Zijn wegen, en dat wij in Zijn paden wandelen.’ Want de Tora en de woorden van de H-r zullen voortkomen uit Sion, uit Jeruzalem.”

Bij de Profeet Ezechiël zien we, vanaf hoofdstuk 40, een uitgebreide beschrijving van hoe deze Tempel eruit zal zien, met zijn maten en specifieke beschrijvingen. De Rambam geeft aan dat als een rechtschapen Joodse koning uit de dynastie van Koning David de leiding over het Joodse volk op zich neemt en hen terugbrengt tot de juiste naleving van hun geboden uit de Tora, en de Tempel herbouwt en alle Joden verzamelt in het Land van Israël, dit bewijst dat hij de messias is:

“Als uit het Huis van David een koning zal opstaan die ijverig de Tora overdenkt en de geboden ervan naleeft zoals voorgeschreven in de Geschreven Wet en de Mondelinge Wet zoals David, zijn voorvader, heel [het volk] Israël dwingt om [de weg van de Tora] te bewandelen en de overtredingen [in de naleving ervan] rechtzet, en de oorlogen van G-d voert, dan kan worden aangenomen dat hij de messias is. Als hij slaagt in zijn inspanningen en de vijanden om zich heen verslaat en het Heiligdom op de juiste plaats bouwt, en de verstrooiden van Israël [van over de hele wereld] verzamelt, is hij beslist de messias.”¹⁷

Er zijn ook Wijzen, zoals Rashi, die leren dat G-d Zelf de Tempel zal bouwen en zal doen neerdalen op aarde.¹⁸ Wordt de Tempel door de messias gebouwd of door G-d Zelf?

Een mogelijke verklaring is dat als het Joodse volk het waard is in de tijd van de messias de Tempel zal nederdalen en als ze het niet waard is ze deze zelf zal moeten gaan bouwen. Als het volk er rijp voor is zal G-d deze Tempel verder vervolmaken.

Een andere verklaring is dat de messias met het volk alles zal bouwen wat voor het menselijke verstand te begrijpen is. De profetie in Ezechiël, die spreekt over de constructie van de Derde Heilige Tempel, bevat echter ook elementen die voor het menselijke verstand niet te begrijpen zijn, G-d zal uit de hemel openbaren hoe deze zaken dan gebouwd moeten worden.

¹⁷ *Mishneh Tora Hilchat Melachim 11:4, Mishneh Torah, Kings and Wars 11:4 with Connections (sefaria.org).*

¹⁸ Zie o.a de volgende bronnen voor het gegeven dat de messias de Tempel zal herbouwen: *Vayikra Rabba 9:6; Bamidbar Rabba 13:2, Shir Rabba* aan het einde van hoofdstuk 4. En o.a. de volgende bronnen dat G-d de Tempel zal bouwen: Rashi and Tossafot over *Sukkah 41a, Rosh HaShanah 30a en Shevu'ot 15b.*

Nog een andere verklaring is dat de poorten van de Tweede Tempel nooit zijn verwoest, maar in de aarde zijn nedergedaald. De messias zal deze poorten herstellen en G-d zal de Tempel uit de hemel doen neerdalen. Het verbinden van de poorten met de rest van de Tempel wordt dan gezien als het bouwen van de Tempel vanuit de hemel.

3.4.b Betekenis voor Noachieden

De Tempel is op minstens drie punten voor Noachieden belangrijk: het is een Gebedshuis, een plek om offers te brengen en het is een plek om Tora te leren. We zien dit o.a. terug in onderstaande teksten.

De Profeet Ezechiël zegt:

וְיָדְעוּ הַגּוֹיִם כִּי אֲנִי יְיָ הֵיְהִי מִקְדָּשׁ אֶת־יִשְׂרָאֵל בְּהִיּוֹת מִקְדָּשִׁי בְּתוֹכְכֶם לְעוֹלָם:

“En wanneer Mijn Heiligdom voor altijd bij hen blijft, zullen de volkeren weten dat Ik, de H-r, Israël heilig.”

De Tempel zal aldus een zichtbaar teken zijn tussen G-d en Zijn volk. Daardoor zullen de volkeren leren dat de Eeuwige trouw is aan Wie Hij zijn trouw geeft. Daarnaast zullen de volkeren hierdoor leren en ervaren dat het volk Israël alle eeuwen heen gelijk heeft gehad in haar leer over de Tora. De volkeren zullen leren dat zij het waren die al die eeuwen verkeerde ideeën en gedachten gevolgd zijn.

We lezen in Jesaja:

כִּן יִזְהוּ גוֹיִם רַבִּים עָלָיו יִקְפְּצוּ מְלָכִים פִּיהֶם כִּי אֲשֶׁר לֹא־סִפֵּר לָהֶם רְאוּ וְאֲשֶׁר לֹא־שָׁמְעוּ הִתְבוּנָנוּ: מִי הָאֱמִין לְשִׁמְעֵתָנוּ וְיִזְרֹעַ יְיָ הִנֵּה עַל־מִי נִגְלָתָה:

“Zo zal hij vele naties doen schrikken. Koningen zullen vanwege hem het zwijgen worden opgelegd, Want zij zullen zien wat hun niet is verteld, zullen aanschouwen wat ze nog nooit hebben gehoord. “Wie kan geloven wat we hebben gehoord? Aan wie is de arm van de H-r geopenbaard?” (Jesaja 52:15-53:1)

Het zien van deze trouw van de Eeuwige zal meehelpen dat de volkeren ook tot de H-r willen bidden, de Tempel zal dan ook een plek voor gebed zijn voor alle volkeren.

We lezen in Jesaja:

כִּי בֵּיתִי בֵּית־תְּפִלָּה יִקְרָא לְכָל־הָעַמִּים:

“Want Mijn Huis zal een Bedehuis genoemd worden voor alle volkeren.” (Jesaja 56:7)

Reeds ten tijde van de Eerste en de Tweede Tempel brachten niet-Joden hun offergaven naar de Tempel alwaar ze door de Priesters in de Tempel werden gebracht. Dit gebeurde met name tijdens het feest van Soekot.

Dit zal in de tijd van de messias wederom gebeuren zoals voorspeld in Zacharia:

וְהָיָה כָּל־הַנּוֹתֵר מִכָּל־הַגּוֹיִם הַבָּאִים עַל־יְרוּשָׁלַם וְעָלּוּ מִדְּבַר שָׁנָה בְּשָׁנָה לְהַשְׁתַּחֲוֹת לְמַלְכוּת יְהוָה
צָבָאוֹת וְלִזְבֹּחַ אֶת־תַּג הַסִּבּוֹת:

וְהָיָה אִשׁוֹר לֹא־יַעֲלֶה מֵאֵת מִשְׁפָּחוֹת הָאָרֶץ אֶל־יְרוּשָׁלַם לְהַשְׁתַּחֲוֹת לְמַלְכוּת יְהוָה צָבָאוֹת וְלֹא עֲלִיהֶם
יְהִי הַגֶּשֶׁם:

“En het zal geschieden dat iedereen die over is van de naties die tegen Jeruzalem optrokken, van jaar tot jaar zal optrekken om zich ter aarde te werpen voor de Koning, de H-r der H-rscharen, en om het feest van Soekot [Loofhuttenfeest] te vieren. En het zal zijn dat wie van alle families van de aarde niet naar Jeruzalem gaat om zich ter aarde te werpen voor de Koning, de H-r der H-rscharen - op hen zal geen regen vallen.”
(Zacharia 14:16-17)¹⁹

Naast het brengen van gebeden en offers zal de Tempel een plek zijn waar de volkeren willen heen gaan om over de Tora te horen en te leren, zoals gezegd wordt door Jesaja:

וְהָיָה אֲבָתְרֵית הַיָּמִים נִכּוֹן יְהוָה הָרַב בֵּית־יְהוָה בְּרֹאשׁ הַהָרִים וְנִשְׂאָ מִגְבְּעוֹת וְנִהְרָוּ אֵלָיו כָּל־
הַגּוֹיִם:

וְהָלְכוּ עַמִּים רַבִּים וְאָמְרוּ לָכֵן אֲנִי וְנַעֲלֶה אֶל־הַר־יְהוָה אֶל־בֵּית אֱלֹהֵי יַעֲקֹב וְיִרְנֶנּוּ מִדְּרָכָיו וְנִלְכְּהָ
בְּאַרְחֻתָיו כִּי מִצִּיּוֹן תֵּצֵא תוֹרָה וּדְבַר־יְהוָה מִיְרוּשָׁלַם:

“En het zal aan het einde der dagen geschieden dat de berg van G-ds Huis stevig zal staan boven de bergen, torent uit boven de heuvelen, en alle volkeren zullen ernaartoe stromen als een rivier. En vele naties zullen gaan en zullen roepen: 'Laten we naar de berg van G-ds Huis gaan, naar het Huis van de H-r van Jacob, en we zullen leren van Zijn wegen en wandelen in Zijn paden, want uit Sion gaat uit Tora en het woord van G-d uit Jeruzalem.'” (Jesaja 2:2-3)

¹⁹ Zie ook <https://asknoah.org/faq/noahides-at-the-third-temple>.

3.5.a Universeel bewustzijn en kennis over G-d

We lazen in paragraaf 3.4.a reeds dat de messias zorgt voor bewustwording en kennis over G-d bij het Joodse volk. Hij leert het volk dat ze terug moet keren naar G-d, naar Zijn inzettingen en wetten, dat ze terug moeten keren naar het Heilige Land, hoe ze de Tempel moeten herbouwen en hoe ze Tora moeten bestuderen en onderwijzen. Want zij zijn en zullen een licht van de volkeren zijn - לְאֹר גוֹיִם (Jesaja 42:6)

We zagen dat de bouw van de Tempel zorgt voor bewustzijn bij de volkeren over de Trouw van de Eeuwige. Dit bewustzijn zal worden vergroot en de volkeren zullen ernaar verlangen om meer te weten te komen over G-d. Ze willen gaan leren Wie G-d is en wat Hij van de mensheid verlangt. Het maakt dat de mensen hongerig worden naar kennis en deze zullen gaan zoeken. Ze zullen elke Jood vastklampen om kennis te verkrijgen zoals de Profeet Zacharia leert:

כֹּה־אָמַר יְיָ הַנְּהַ צְבָאוֹת בְּיָמֵי הַסֹּמֵה אֲשֶׁר יַחֲזִיקוּ עֲשָׂרָה אַנְשֵׁים מִכָּל לְשׁוֹנוֹת הַגּוֹיִם וְהִחֲזִיקוּ בְּכַנְף אִישׁ יְהוּדִי לֵאמֹר גִּלְקָה עִמָּכֶם כִּי שָׁמַעְנוּ אֶל־לְהֵימ עִמָּכֶם:

“Aldus zegt de H-r der heerscharen: In die dagen zullen tien mannen uit volkeren van alle talen elke Jood bij een hoek van zijn mantel grijpen en zeggen: "Laat ons met u meegaan, want wij hebben gehoord dat G-d met u is."” (Zacharia 8:23)

Het Joodse volk zal vol zijn van Heilige Geest, ze zullen de kracht hebben van profetie en zullen in staat zijn om de volkeren in alle wijsheid te leren.²⁰

Alle volkeren, de gehele wereld zal zich bewust worden van de Eeuwige, ze zullen het vermogen hebben om tot inzicht te komen en kennis te hebben over de Eeuwige. We lezen in Jesaja 11:9:

כִּי־מִלְאָה הָאָרֶץ דַּעַה אֶת־יְיָ הַנְּהַ פְּמִים לַיָּם מִכֶּסֶּים:

“...de aarde zal vol zijn van kennis over G-d zoals de wateren de zee bedekken.”²¹

²⁰ Joël 3:1-2.

²¹ Zie ook Jesaja 40:5 en Jesaja 52:8.

3.5.b Hedendaagse betekenis voor Noachieden

De basis van het eerste Noachidische Gebod (namelijk het verbod op afgoderij) is: “te weten dat er Eén G-d is”. De kennis van G-d is het basisfundament en is opgenomen in het eerste gebod. Daarnaast is het eerste principe van rechtvaardig geloof het weten dat er één Primair Wezen is dat al het bestaande tot stand heeft gebracht. Alle entiteiten in de spirituele en fysieke domeinen ontstaan alleen uit de waarheid van Zijn Wezen. Dit Wezen is de G-d van het universum en de Meester van de hele aarde. Hij bestuurt alles wat we kennen en wat bestaat. Deze G-d is Eén en er kan er maar Eén zijn; niet twee of meer.²²

Deze verplichting, die voor alle tijden geldt, is het gebod en verplichting dat alle mensen – tenslotte zijn we allen nakomelingen van Noach – moeten onderhouden. Ten tijde van de Eerste en Tweede Tempel waren er Noachieden, deze mensen werden G-dvrezenden genoemd. Na de vernietiging van de Tweede Tempel en het contactverbod door vele overheden tussen Joden en niet-Joden zijn er eeuwenlang zeer weinig Noachieden geweest. Dat heden ten dage deze groep langzaam, doch gestaag, toeneemt mogen we zien als een teken aan de wand van het messiaanse tijdperk.

²² *The Divine Code* geschreven door rabbijn Moshe Weiner.

3.6.a Universele aanbidding van G-d

Messias zal de hele wereld herstellen, zodat allen G-d in eenheid zullen dienen.

Zefanja 3:9: "Want dan zal Ik aan de volkeren een reine tong geven, zodat allen de Naam van G-d zullen aanroepen om Hem met één instemming te dienen."

Jesaja 2:2-3 en Micha 4:1-2: "...De berg van G-ds Huis zal gevestigd worden op de top der bergen en hij zal verheven worden boven de heuvelen, en alle volkeren zullen erheen stromen. Vele volkeren zullen heengaan en zeggen: 'Kom, laten wij opgaan naar de berg van G-d, naar het Huis van de G-d van Jakob, en laat hij [messias] ons Zijn wegen leren en wij zullen op Zijn paden gaan;' want uit Sion zal Tora voortkomen en het woord van G-d uit Jeruzalem. "

Zacharia 9:16: "...ieder die overgebleven is van alle volken die tegen Jeruzalem zijn opgetrokken, zal van jaar tot jaar optrekken om te buigen voor de Koning, G-d..."

In Zacharia 14:9 lezen we:

וְהָיָה יְהוָה לְמֶלֶךְ עַל-כָּל-הָאָרֶץ בַּיּוֹם הַהוּא יְהוָה אֶחָד וַיִּשְׁמְוּ אֶחָד:

Zacharia 14:9: "G-d zal Koning zijn over de hele aarde. Op die dag zal G-d Eén zijn en Zijn Naam Eén."²³

3.6.b Hedendaagse betekenis voor Noachieden

De hele wereld zal G-d aanbidden. Aanbidding heeft alles te maken met het hebben van respect voor G-d. De basis van het tweede gebod voor Noachieden (namelijk het verbod op het vervloeken van G-ds Naam) is dan ook: heb respect voor G-d.

Echter hoe kun je respect, liefde of waardering voor iemand gebieden. Immers je gevoel kun je niet dwingen. In hoofdstuk 3.5. lazen we over hoe belangrijk het is om kennis over G-d te hebben. Door je erop te concentreren om Hem te leren kennen, met name door de tijd te nemen om erover na te denken welke wonderbaarlijke en grote daden G-d elk moment doet - dat Hij voortdurend alles creëert met een doel en alles onder controle heeft - zal dit ertoe leiden dat je geïnspireerd raakt om Hem lief te hebben, te prijzen en te verheerlijken. Immers door Zijn Grootheid te ervaren, realiseren we onze eigen nietigheid en afhankelijkheid.

²³ *Mashiach* geschreven door rabbijn Jacob Immanuel Schochet.

Of om de woorden van Rambam te gebruiken:

“Wat is de weg naar Zijn liefde en ontzag? Wanneer een persoon over Zijn wonderbaarlijke en grote daden en schepselen mediteert en Zijn onvergelykbare, oneindige wijsheid doorziet, dan heeft hij onmiddellijk lief, prijst, verheft en voelt hij een grote drang om Zijn Grote Naam te kennen. Zoals David zei: "Mijn ziel dorst naar de H-r, de levende G-d", en wanneer hij deze zaken overweegt, heeft hij onmiddellijk achterwaarts, vreest en erkent hij dat hij slechts een klein, laag, donker schepsel is, staande met nietig, onbeduidende wijsheid voor Hem Wiens wijsheid volmaakt is.”²⁴

Zoals David zei:

כִּי־אֶרְאֶה שְׁמֵיךָ מַעֲשֵׂה אֲצַבְעֶיךָ יָרַח וְכֹכָבִים אֲשֶׁר פִּזְנָתָהּ:
מִה־אֲנוֹשׁ כִּי־תִזְכְּרֵנִי וּבְוֶאֱלֹהִים כִּי תִפְקְדֵנִי:

“Als ik naar Uw hemel kijk, het werk van Uw vingers, ... [ik vraag me af] wat is de mens dat U aan hem denkt?”²⁵

Het leren kennen van G-d maakt dat je ernaar verlangt om meer van Hem te weten te komen en Zijn eigenschappen beter te leren kennen wat zal leiden tot nog meer respect, liefde en waardering.²⁶

Dit respect leidt bij Noachieden tot de juiste dienst aan G-d in zowel daden als spraak. Deze beoogde G-ddelijke dienst is verdeeld in twee categorieën: dat wat naar binnen gericht is op de persoon zelf – de persoon wil zijn natuurlijke karakter en gewoonten en daden corrigeren naar G-ds wil- en dat wat gericht is op G-d – te weten gebed en lofprijzing.

Bovengenoemde wijze van aanbidding van G-d zal leiden tot een Universele aanbidding van G-d. Het is goed om onze omgeving voor te leven en richting te geven aan hoe G-d aanbeden wil worden.

²⁴ *Yesodei HaTorah 2:2* – gevonden in Shir haShirim uitgeverij ArtsScroll Tanach Series.

²⁵ Psalm 8:4-5.

²⁶ *Seven Gates of Righteous Knowledge* geschreven door Rabbi Moshe Weiner en Dr. Michael Schulman. Zie aldaar: de derde poort; de poort van profetie van het dienen van G-d, hoofdstuk 1, de essentie van de dienst aan G-d.

3.7.a Het einde van slechtheid en zonde

In Zacharia 13:2 lezen we:

וְהָיָה בַיּוֹם הַהוּא נֶאֱמָר׃ הִנֵּה צְבָאוֹת אֶכְרֹת אֶת־שְׂמוֹת הַעֲצָבִים מִן־הָאָרֶץ וְלֹא יִזְכְּרוּ עוֹד וְגַם אֶת־
הַנְּבִיאִים וְאֶת־רוּחַ הַטְּמְאָה אֶעֱבִיר מִן־הָאָרֶץ׃

“Ook op die dag - spreekt de H-r der heerscharen - zal Ik de namen van de afgoden uit het land wissen; zij zullen niet meer worden uitgesproken. En Ik zal ook de [valse] "profeten" en de onreine geest uit het land laten verdwijnen.”

Rashi legt uit dat met “onreine geest” de *Yetzar hara*, de kwade neiging, wordt bedoeld.²⁷ De kwade neiging is “het stemmetje” in ons die maakt dat we in keuzemomenten excuses weten te bedenken om de verkeerde keuzes te maken. Kennis over G-d, het aanbidden en respect hebben voor G-d zal maken dat we een diepe bewustwording krijgen voor wat Zijn wil is.

Waardoor het tot zwijgen brengen van “dit stemmetje” veel gemakkelijker zal zijn. G-d zelf zal ons daarbij helpen.

Dat wil niet zeggen dat de mens dan geen vrije keuze meer heeft.

Echter het doen van zonde en slechtheid is zo logisch om niet te doen, dat ze niet wordt gedaan. Net zoals we heden ten dage weten dat we de keuze hebben om bijvoorbeeld ons handen in het vuur te leggen, maar hiervoor niet zullen kiezen omdat we het logische gevolg van pijn kennen.

3.7.b Hedendaagse betekenis voor Noachieden

De *Yetzar hara* verdwijnt in de tijd van de messias, maar hoe gaan we dan vandaag de dag met deze neiging om? Want hoe vaak ervaren we niet bij het overzien van de dag, voor het slapen gaan, dat we verkeerde keuzes hebben gemaakt.

Het kennen en willen aanbidden van G-d (gebod 1 en 2) zal maken dat een mens zich wil verdiepen in Zijn wil. Zijn wil voor Noachieden heeft Hij uitgedrukt in de zeven Noachidische Geboden, waarvan we de eerste en de tweede reeds hebben benoemd. Het bestuderen, leren en doorgeven aan onze samenleving van de overige 5 is essentieel voor een gezonde relatie met G-d, met onze medemens en de schepping als geheel. Deze overige 5 zijn: (3) moord niet en brengt geen letsel toe (heb respect voor het leven), (4) heb geen verboden seksuele relaties (respect voor het huwelijk), (5) het verbod op diefstal (respect voor bezittingen van een andere), (6) eet geen vlees dat van een levend dier werd genomen (respect voor dieren – en de wereld) en (7) het doen van recht/ het oprichten van een rechtvaardig rechtssysteem.

Als we onszelf motiveren en inspanssen om via deze weg dichter bij G-d te komen zal G-d een veel verhevener wederkerigheid van Zijn kant tot stand brengen om deze mens een groter en hoger niveau van spirituele inspiratie voor de g-ddelijke dienst te geven dan hij alleen had kunnen bereiken. Als de mens deze extra inspiratie van G-d ontvangt en deze onmiddellijk

²⁷ Zechariah 13:2 with Commentary (sefaria.org) zie andere gerelateerde teksten: Jesaja 60:21, Jeremia 50:20, Ezechiël 37:23, Sefanija 3:13, en Maleachi 3:19.

gebruikt om aan zichzelf te werken en dit te internaliseren, zal hij een permanente voortgang in zijn spirituele status bereiken.²⁸

We zien dus dat als wij van onze kant een inspanning leveren om Zijn wil te doen, Hij ons daarbij zal helpen.

Een mens moet zijn foutieve gedachten actief inruilen voor een andere goede gedachte. Dan zul je ervaren dat je gaat groeien. Dat wat voor je gedachten geldt, geldt ook voor je daden. We moeten niet verwachten dat we nooit verkeerde keuzes zullen doen; we moeten ervoor zorgen dat we onze tijd besteden aan de goede keuzes en op een gepaste wijze berouw tonen als we een zonde hebben gedaan.

“Verbeter de wereld begin bij jezelf”, je laat je eigen verbeteringen zien, je motiveert en inspireert anderen tot nieuwsgierigheid om ook met dit proces aan de gang te gaan.

3.8 Vrede en harmonie in de schepping

Het besef en de kennis van G-d zullen de bekrompen gezindheden die tot strijd en oorlog leiden, wegnemen. Het zal een tijdperk van vrede en harmonie zijn - in het Heilige land en over de hele wereld.²⁹ Zoals we lezen in Jesaja 2:4 (en Micha 4:3):

וְשִׁפְטוּ בֵּין הַגּוֹיִם וְהוֹרִיחוּ לְעַמִּים רִבִּים וְכָתְתוּ חַרְבוֹתָם לְאַתִּים וְחַנְיֹתוֹתֵיהֶם לְמִזְמֵרוֹת לֹא-יִשָּׂא גּוֹי אֶל-
גּוֹי חָרֵב וְלֹא-יִלְמְדוּ עוֹד מִלְחָמָה:

“Zo zal Hij oordelen onder de volken en bemiddelen tussen de vele volkeren en zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen: een volk zal niet meer zijn zwaard opnemen tegen een ander volk; Ze zullen nooit meer de oorlog kennen.”

En zo lezen we ook in Jesaja 65:25:

זֶאֱב וְטֹלֵה יִרְעוּ כְּאַחַד וְאַרְיֵה פִּבְקָר יֹאכַל-תְּבֹן וְנָחֵשׁ עִפְרָר לְחֶמְדוֹ לֹא-יִרְעוּ וְלֹא-יִשְׁחָתוּ בְּכָל-הָרָר
קִדְשֵׁי אֱמֶר יִתְהַיֶּה:

“De wolf en het lam zullen samen grazen, de leeuw zal stro eten als de os, het voedsel van de slang zal aarde zijn. Op heel Mijn heilige berg, zal er niets kwaads of gemeens meer worden gedaan – zegt de H-r.”

Naar de mening van Rambam kunnen we dit vers figuurlijk lezen als “het lam” is Israël en “de wolf” zijn de volkeren. De wolf, de leeuw en de slang, welke de heidense volkeren vertegenwoordigen, zullen allemaal door G-d worden veranderd dat hun natuurlijke manier van doen te veranderen. Het zit zo ingebakken in de natuur van de volkeren strijd te voeren tegen Israël – en tegen andere volkeren - dat G-d Zelf deze natuur moet veranderen.³⁰ De Lubavitcher

²⁸ *Seven Gates of Rigtheous Knowledge* geschreven door rabbijn Moshe Weiner en Dr. Michael Schulman. Zie aldaar: de derde poort; de poort van profetie van het dienen van G-d, hoofdstuk 1, de essentie van de dienst aan G-d.

²⁹ *Mashiach* geschreven door rabbijn Jacob Immanuel Schochet.

³⁰ Ibn. Ezra. Isaiah 65:25 with Commentary (sefaria.org).

Rebbe legt uit dat deze interpretatie de eerste fase van het messiaanse tijdperk weerspiegelt, voordat er fundamentele veranderingen zullen plaatsvinden in de natuurlijke volgorde van de schepping.³¹

In de eerste fase van het messiaanse tijdperk, wanneer mensen liefde, vriendelijkheid en barmhartigheid als eigenschappen in hun leven uitoefenen zal er geen oorlog en ruzie meer zijn. In de tweede fase van het messiaanse tijdperk, wanneer de natuurlijke orde wonderbaarlijk wordt, zal dit zich reflecteren in de dierenwereld, waardoor de dierenwereld geen schade meer zal toebrengen.³² We zijn ons er vaak niet van bewust dan ons gedrag, onze acties niet alleen de mensen om eens heen beïnvloeden maar ook de dieren om ons heen.

³¹ <https://asknoah.org/faq/connection-between-miracles-messiah-coming>

³² *An Address of the Lubavitcher Rebbe to Children, Lag BaOmer, 5750 (May 13, 1990) - Appendix B - Wisdom & Teachings* (chabad.org).

3.9.a Einde en opheffing van ziekte en dood

Jesaja 35:5-6 leert ons over het einde van alle ziektes:

אַז תִּפְתָּחְנָה עֵינֵי עִוְרִים וְאָזְנֵי חֲרָשִׁים תִּפְתָּחְנָה:

אַז יִדְלַג כְּאַיִל פֶּסֶחַ וְתָרוּן לְשׁוֹן אֲלֵם

“Dan zullen de ogen van de blinden opengedaan worden, de oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een hert, de tong van de stomme zal luid juichen;”

Jesaja 25:8 leert ons over het einde van de dood:

בִּלְעַד הַמָּוֶת לְנֻצָח וּמִמָּוָה אֲדֹ-נִי יִ-הַנֶּה דִמְעָה מֵעַל כָּל-פָּנִים

“Hij zal de dood voor altijd vernietigen. Mijn H-r G-d zal de tranen wegvegen van alle gezichten”

Jesaja 26:19 leert ons over de opwekking van de rechtvaardige mensen die gestorven zijn:

יִחְיֶוּ מִמָּוֶת בְּבִלְתִּי יְקוּמִיּוּן הַקְּיִצוּ וְרִנְנִיּוּ שִׁכְנֵי עֶפְרָיִם כִּי טַל אֹרֶת טִלָּה וְאַרְצָן רִפְאִים תִּפְּיֵל:

“O, laat Uw doden herleven! Laat lijken opstaan! Wordt wakker en juicht van vreugde, gij die in het stof woont! — Want Uw dauw is als de dauw op verse groei; U laat het land van de tinten tot leven komen.”

3.9.b Betekenis voor Noachieden

Elke niet-Jood die deze Zeven Noachidische Geboden accepteert, en ze nauwkeurig in achtneemt, is echt een vrome individu van de volkeren van de wereld, en verdient een eeuwig deel in de Toekomstige Wereld (en met deze verdienste, zal deze persoon worden opgenomen in de Opstanding van de Dood.)³³ Dit geldt alleen als hij ze aanvaardt en doet omdat de Heilige, gezegend is Hij, hem dit in de Tora beveelt, en het bekend maakte door Mozes onze Leraar dat ze voorheen aan de kinderen van Noach geboden waren om ze te vervullen.^{34 35}

³³ Zie ook Rashi en *Tosafot* op Traktaat *Rosh Hashanah* 16b-17a. Zij stellen dat de woorden waarmee de Talmoed begint, “er zijn drie groepen voor de dag van het Oordeel,” refererend naar de Opstanding van de Doden. De Talmoed spreekt met betrekking tot beide, niet-Joden en Joden, dus is het overduidelijk dat de niet-Joden niet alleen een deel hebben in de Toekomstige Wereld maar ook in de Opstanding van de Doden. Ra’avad Ramban en onderwijzingen van chassidische leiders, zijn van mening dat de belangrijkste, eeuwige beloning, en openbaring van Goddelijkheid in de toekomst in de fysieke wereld zal zijn, na de Opstanding van de Doden.

³⁴ Rambam, *Laws of Kings* 8:11.

³⁵ *The Divine Code* geschreven door rabbijn Moshe Weiner, zie hoofdstuk 1: Bewust zijn van G-d.

Hoofdstuk 4

Een actieve verwachting van de messias

In hoofdstuk 1 lezen we dat als je een belangrijke gast verwacht je je huis op orde maakt. Je maakt schoon, je ruimt op, je maakt het gezellig en je zorgt dat je bloemen, goed eten en drinken in huis hebt.

Het schoonmaken en opruimen van je “huis” bestaat uit doen van *teshuvah* (het Hebreeuwse woord voor berouw door het terug keren naar G-d). Teshuvah is het correct antwoord op de vraag van G-d aan *Adam*, aan de mens, “Waar ben je?” Waar sta je op dit moment in je leven? Het is je leven evalueren en actief afstand nemen van afgodsdienst, egoïsme en verkeerde levenswijzen en het vragen van G-d om vergeving en het terugkeren naar Hem. Na het opruimen van je huis wil je je gast goed ontvangen. Dat doe je door de details van 7 Noachidische Geboden te bestuderen en ze aan anderen te leren. Maar ook door tot G-d te bidden met al je kracht, macht en vermogen dat messias vandaag mag komen.

“Daarom hopen we op U, G-d, onze G-d, G-d van Israël,
dat we spoedig de pracht van Uw macht mogen zien...
om de wereld te vervolmaken door de soevereiniteit van
de Almachtige. Dan zal de hele mensheid Uw Naam
aanroepen... en het juk van Uw Koningschap op zich
nemen... Op die dag zal G-d Eén zijn en Zijn Naam
Eén.”³⁶

³⁶ Aleinu-Prayer – uit het Joodse gebedenboek.

